

Bunları biliyor musunuz?

Sayfa 8



Sayfa 3

Kudüs Direnişinin Sembolleri Çocuklar

Taha Kılınç röportajı

Ortadoğu ile hemhal olan İlahiyatçı yazar Taha KILINÇ, Kudüs hakkındaki sorularımıza verdiği cevaplarla fikirlerini bizimle paylaştı.

Sayfa 6'da



İlk kiblemiz Kudüs'ün savunucusu aylık bağımsız gazete



Cemâziyelâhir-Recep 1439 / Mart-Nisan 2018

Sayı:1

Bayrampaşa Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu



KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ



ABD Başkanı Donald Trump Aralık 2017'de, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim." şeklinde bir açıklama yapmış, Müslümanların dikkatini çekmişti.

Haber 2'de



"Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" İstanbul'da

Sayfa 5

Sözler Köşkü
Hürriyet
İmam Hatip
Ortaokulunda
İlk Kible ile
İlgili Konuştu

Sayfa 5



HÜRRIYET İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ MİRASIMIZ KUDÜS DERNEĞİNDE

Karne Hediyelemiz Kudüs'e



Haber 7'de

1946'tan günümüze Filistin İşgalini gösteren harita
Sayfa 8'de okuyucularımızla

Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan yola çıkararak kendisine bazı mucizelerimizi gösterelim diye, çevresini kutsal kıldığımız Mescid-i Aksa'ya ulaştıran Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır. O her şeyi işiten ve her şeyi görendir. (İsra Suresi - 1.ayet)



KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZ

14 Mayıs 2018'de Neler Olacak?

ABD Başkanı Donald Trump Aralık 2017'de, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Bakanlığına, Tel Aviv'deki büyükelçiliğimizin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim." şeklinde bir açıklama yapmış, Müslümanların dikkatini çekmişti. Müslümanların odak noktası olmaktan çıkan, yarım asırdır işgal altında olan Kudüs; bu açıklamanın gündeme oturması ile birlikte sosyal medyada tartışılmaya başlamıştı. Çoğu insan tarafından 'Biz İsrail'i devlet olarak kabul etmiyoruz ki başkentini kabul edelim!' gibi isyan cümleleriyle '#kudusbizimkirmızıçizgimiz', '#ku-

düsmüslümanlarıdır' gibi etiketlerle savunulmuştu. Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanmış, Aralık ayında BM Genel Kurulu'nda 9'a karşı 128 oy ile kabul edilmişti. Bu savunmalara rağmen ABD yetkilileri, büyükelçiliğin, Tel Aviv'den Kudüs'e taşınacağını duyurdu. 2019'un sonuna doğru gerçekleşeceği öngörülen bu taşınma, İsrail'in 70. kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs 2018'de gerçekleşecek. 'Eğer yapabilirsem törene katılacağım, katılabilirim.' açıklamasında bulunan Başkan Trump'ın törene katılımı bekleniyor. Aralık ayında Trump'ın açıklamasına tepki gösteren Müslümanlar ise, geçen birkaç aydan sonra Kudüs'ü hatırlamıyor.



KUDÜS ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT Olağanüstü Zirvesi'nde gündem maddesi Kudüs hakkında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan ülkeleri, Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum." di-

yerek ABD'nin kararına tepki gösterirken, "Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." cümlesiyle Kudüs'ün önemini vurguladı. "Ben yaptım oldu demekle bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece BM'nin bugün üyesi, 196 üye var. Bütünüyle bu karar içerisinde, şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum." sözleriyle, dünyayı bu karara tepki göstermeye çağırdı.

İSRAİL'İN ÇAĞRISINA FİLİSTİN'DEN TEPKİ GELDİ

Filistin hükümeti, İsrail'in çeşitli ülkelere yaptığı "Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları" yönündeki çağrılarını uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Filistin Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları için İsrail yönetiminin çeşitli ülkelerle iletişime geçtiği ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğu" dile getirildi. Bu adımın İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin Kudüs konusundaki kararlarını ihlal ettiğinin ispatı olduğu kaydedilen açıklamada, "İsrail siyasi terör uyguluyor." ifade-



lerine de yer verildi. Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini açıklamıştı. Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales de Tel Aviv Büyükelçiliklerini Mayıs ayında Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını söylemişti.

Unesco'dan Filistin'e Destek Gibi Açıklama



UNESCO Yürütme Kurulu, İbrahim Camii ile Bilal bin Rabah Mescidi'nin Filistin'e ait bölgeler olduğunu açıklayarak "Beytullahim ve el Halil'deki bölgeler Filistin'in ayrılmaz bir parçasıdır. İsrail'in de-

vam eden kazı çalışmaları bölgeyi duvarla birbirinden ayırma planıdır ve yasadışıdır." ifadelerinde bulundu.

UNESCO yetkilileri, İsrail'in yaptığı çalışmaların bölgedeki tarihî eserlere büyük zarar verdiğini de belirtti. 2015 Ekim ayında UNESCO Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün Müslümanlara ait olduğunu kabul etmiş ve gelen baskılar sonrası ise bu öneriyi geri çekmişti.

HÜRRİYET İMAM HATİP ORTAOKULU MÜDİRESİ VAHİDE CEYLAN KUDÜS İZLENİMLERİNİ ANLATTI

Kudüs deyince aklınıza ne geliyor?

Müslümanların ilk kiblesi Mescid-i Aksa geliyor. Hicretin ikinci yılında kible değişene kadar, Müslümanlar namazlarını Mescid-i 'Aksa'ya yönelerek kılar. Sonra Mescid-i Haram (Kabe) gelen bir vahiyle Müslümanların kiblesi oldu.

Müslümanların ilk kiblesi Kudüs'ü bir kurum aracılığıyla mı yoksa şahsi bir karar ile ziyaret etme fırsatı buldunuz?

Şahsi olarak üç yıldır ziyaret etmeyi düşünüyordum. Fakat çeşitli nedenlerden dolayı fırsat bulamadım. Bayrampaşa İlçemizin İmam Hatip Platformunu bir projesi kapsamında öğrencilerimden Fatmanur Durugöl ile birlikte gittik. Projemizin amacı ilçemize bağlı her İmam Hatip Ortaokulunda bir öğrencinin kutsal topraklara götürülerek ziyaret edilmesiydi. Bu projeyi gerçekleştirerek o mübarek yerleri görmemize vesile olan başta platform başkanımız Zekeriya KAAAN'a ve platformun tüm üyelerinden Allah razı olsun.ve platformun tüm üyelerinden Allah razı olsun.

Kudüs Müslümanların ilk kiblesinin olmasının dışında Müslümanlar için neden bu kadar önemlidir?

Bence Mekke ve Medine den sonra Kudüs Müslümanların üçüncü mukaddes diyarıdır. Çünkü Adem(as) Peygamberden, İsa(as) Peygambere kadar pek çok peygamberler bu topraklarda vahiy almış ve bu topraklarda yatmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) bu topraklarda miraca yükselmiş.

Kudüs ziyaretinizde sizi etkileyen olumlu ve olumsuz neler yaşadınız? Yaşadığınız en can alıcı hadiseleri bizimle paylaşır mısınız?

Filistin halkının, Türk ve Osmanlı aşığı olması beni çok etkilemiştir. Orada ziyaret ettiğimiz bir cami imanı ile kısa süren sohbetimizde bizimle paylaştığı bir olay bunun kanıtıdır. İmam beş kere Umreye gitmiş. Beş kere gittiği umresinin birisini kendisi, birisi dedesi ve üçünü de Osmanlı padişahı Abdülhamid için gitmiş.

Ziyaretimizin bir gününde Mescid-i Aksa kapılarının Yahudi askerler tarafından kapatılarak, orada olmamıza rağmen namazımızı Mescid-i Aksa da kılamamamız bir Müslüman olarak beni çok etkilemiştir. Ziyaretimiz esnasında her tanıştığımız Filistinli halkın dediğini bende diyorum ki, 'Biz haklıyız, Hak haktan yanadır, bir gün hak yerini bulacaktır.' İnşallah.

Kubbetüs Sahra'yı ilk gördüğünüzde ne hissettiniz? Orada yaşayan bir Müslüman olmak ister miydiniz?

Her Müslümanın kalbinde Mescid-i Aksa sevdası vardır. Çünkü peygamberimizin hatıraları ve ecdadımızın eserleriyle dolu bir şehirdir. Maneviyat olarak umreden sonra en fazla etkilendiğim yerdir. İlk gördüğümde önce durakladım, hayatın o an durduğunu hissedip, etrafı izledim. Buraları bana nasip ettiği için Allah'ıma şükrettim. Orada ilk Cuma namazını kılarken elim ayağım titredi. Bir yandan da Peygamberimizin buyruğunu yerine getirmenin huzurunu duydum. Oraların maneviyatını her daim yaşamak için orada yaşamak isterdim.

Kudüs ziyareti sonrası kendinizi ve ülkenizdeki Müslümanları sorguladınız mı? Sizce ümmet bilinci mi hâkim yoksa bağımsız iki coğrafya bilinci mi?

Orada Müslümanların masum ve mahzun hallerini gördüm. Bizi özleyen ve yollarımızı gözleyen in-



sanları gördükçe bir Müslüman olarak utanç duydum. Ümmet bilinci ile buradaki Müslümanlara yalnız bırakılmaması gerektiğini düşünüyorum.

Yeniden bu mukaddes şehri ziyarette bulunmak ister misiniz ve gidecek kişilere tavsiyeleriniz var mı?

Kudüs Müslümanlar için kutsaldır. Adını bu kutsallığından almıştır. Peygamberiz bir hadisinde 'Yolculuk ancak şu üç mescitten birine olur. Benim mescidime (Mescid-i Nebi), Mescid-i Haram' ve Mescid-i Aksa'ya ' buyurmuştur.

Diyanet İşleri Başkanlığının bundan sonra umre ziyaretlerinin bir durağının Kudüs olması gerekliliği ile ilgili bir çalışma içinde olmasını duymamız beni çok mutlu etmiştir. İnşallah Diyanet İşleri Başkanlığımız şu anda düşüncede olan bu projeyi uygular.

Kudüs' gidecek olanlar bence bir tavsiye etmeye gerek yok. Zaten o manevi doyumluluk onlara yetecektir. Ancak ben birkaç defa umreye giden kardeşlerimden, birkaç defa umreye gideceklerine Kudüs'e gitmelerini tavsiye ederim.



Kudüs Direnişinin Sembolleri Çocuklar

'Filistin'in cesur kızı' Ahed Tamimi

17 yaşındaki Ahed Tamimi'nin, 15 Aralık 2017 tarihinde Nebi Salih'teki köyünde iki İsrail askerine tokat attığını ve tekmeleyerek askerleri ittiği video görüntülerinin Facebook'ta yaygınlaşması üzerine ağır cezayı gerektiren müessir fiil ile 11 diğer suçtan yargılandı. Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktör Yardımcısı Magdalena Mughrabi, Ahed et-Tamimi'nin tutukluluğuna yönelik verilen karara ilişkin, "Verilen ceza, İsrail yetkililerinin işgalleri altında yaşayan Filistinlilerin, özellikle de çocukların temel haklarını koruma yükümlülüklerini ciddiye almadıklarını gösteren bir diğer kaygı verici örnektir. Ahed Tamimi bir çocuk. Yaptığı hiçbir şey onu cezaevinde tutmayı sürdürmeyi haklı

gösteremez. Ahed, derhal serbest bırakılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Fotoğrafta İsrail'i Korkutan 'Cüneydi'

İşgalci İsrail Filistinli gençleri baskı ve şiddetle kontrol altında tutmaya çalışıyor. 23 asker tarafından dövülüp, kolu kırılan Feyzi El Cüneydi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geldi. Ardından Filistin'e dönen Cüneydi, Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü gerekçesiyle İsraili askerler tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sürecinde 16 yaşındaki Cüneydi'ye kötü davranıp, Erdoğan ile ne görüştiklerine dair sorular soran İsraili askerler bununla da yetinmeyip Mayıs'ta görülmesi beklenen mahkemenin sürekli ertelenerek yurtdışına çıkışının tamamen yasaklanacağı kendisine söylendi.





FİLİSTİN ŞAİRİ Üsküdar'da

18 Şubat 2018 tarihinde Üsküdar Belediyesi'ndeki kitap fuarına katılan İbrahim Nasrallah gençlerle buluştu. Moderatörlüğünü ise Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar yaptı.

İbrahim Nasrallah söyleşide askeri direnişten önce direniş edebiyatının oluştuğunu söyleyerek, "Filistinli yazarlar şunu gördü, dünyayı anlatmak için, her birimiz kendi alanımızda sorumlu olmalıyız. Birçok Filistinli yazar dünyanın birçok ülkesinde edebiyat alanında katkıda bulundu. Yazarlarımız birer fedaidir. Romanlar ülkelerinin bakış açısını değiştiriyor" dedi.

İbrahim Nasrallah, dünyanın bilincinin bir

sınav olduğunu söyleyerek, "Dünya bilinçli olduğunu kanıtlamak için 100 yıl verildi. Ama ne yazık ki bugüne kadar ve her gün bilinçli olmadığını kanıtıyor. Tüm bu sorular Filistin konusundaki kendi anlayışınızı oluşturuyor. Bu yazılarımıza da yansıtacaktır. Sadece ulusal bağlılığınız değil, aynı zamanda insanda ve ulusal bağlarda da" dedi. Etkileyici konuşmasını Arapça şiiriyle sonlandırdı.

İBB MECLİS ÜYELERİ KUDÜS'E GİDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyeleri, Filistin'in başkenti Kudüs'e ziyarette bulunacak. Kudüs ziyareti için 160 meclis üyesi başvuru yaptı.

Belediyenin Saraçhane'deki yerleşkesinde gerçekleşen meclis toplantısında Meclis üyelerinin Filistin'in başkenti Kudüs'e gerçekleştirecekleri ziyaret konusu ele alındı.

Temel Başalan, şimdiye kadar 160 üyenin Kudüs'e gitmek için başvuruda bulunup, listeye adını yazdığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Seçim bölgelerine göre bir ziyaret gerçekleştirecek. Şimdiye kadar 160 kişi müracaat etti. Birinci grup 22-25 Şubat, ikinci grup 01-04 Mart ve üçüncü grup 08-11 Mart 2018 tarihinde Kudüs'e gideceklerdir. Kudüs'e gidince ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa'da Cuma namazı kılacağız. Oradaki peygamberlerin ve evliyaların kabirlerini ziyaret edeceğiz. Ayrıca Kudüs'te bulunan Büyükelçiliğimiz ve TİKA'mızı da ziyaret ederek, Filistinli kardeşlerimizle bir araya gelerek onların yanında yer aldığımızı göstereceğiz. Kudüs programının hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Gümüşdağ, maddeyi oyladı. Meclis üyelerinin Kudüs'e yapacakları gezi İBB Meclisi'nde kabul edilerek geçti.



'Kudüs için ne yapabiliriz?' Diye soruyorsan şunu bil ki çok geç kaldık. Koskoca 50 yıl süren işgal! İlk namahrem eli Kudüs'e değdiği zaman kopardığımız lazımdı o eli! Müslümanların silahlanıp Kudüs'ü muhafaza

etmesi gerekirdi! En azından bu zulmü herkese duyurmalıydık. Ama geç kaldık. Şuan yapmamız gereken tek şey ümmeti bilinçlendirmek. Zira şuan ümmetin hali Cihat ruhu alınmış, birliği yıkılmış bir ümmet. Allah'ın karşısında, Resulullah'ın karşısında mahcup olmamak için geçte olsa bir şeyler yapmamız gerekiyor.

Ama, vicdanınız rahat mı gerçekten? Benim içime bir kor düştü sanki. Birileri su atmaktansa daha da harmanlıyor o ateşi. Nasıl desem? Vicdan azabı gibi. Nereden başlasam? Emanetimize sahip çıkamayışımızdan mı? Yoksa mahzun, hüznü bakışlar altında her geçen gün daha çok kaybettiğimiz Aksadan mı? Göz Bebeklerimden bir suçluluk göstergesi olarak yaş dökülüyor. 'Bu kadar sene Kudüs aklında bile değilken bu yaşlar da neyin nesi?!' Diyor içim. Bu kadar sene Kudüs'ü bizlere unutturan şey neydi? Her geçen gün daha da kaybettiğimiz Aksa için ne oldu da şimdi ayağa kalkabildik? Ya da kalkabildik mi? Bilmiyorum. Ama bildiğim şey var ki; "intifada Filistin, intifada kalacak!"

Sürekli dilimizde bir cümle "Bir avuç kafir tüm dünyaya hakim." Gerçekten de öyle; yüzölçümü 20.770 km²; nüfusu 8,547 milyon olan İsrail her alanda dünyaya hâkimiyetini elinde tutuyor. Yalnızca ülkemize baktığımızda dahi İsrail'in nüfus olarak da yüzölçümü olarak da kat be kat fazlayız. Peki, buradaki sır nedir? Biz zahiren bu kadar büyük iken neden onlar bizden çok daha ileride?

Sizlerden ricam, anne-baba iseniz çocuklarınıza Kudüs ruhunu aşılayın. Çünkü İsrail eğitim sistemine baktığımızda; çocuklarını daha küçük yaşlardan itibaren vatan ve din hizmeti konusunda teşvik ederek bizim "Ağaç yaş iken eğilir." atasözümüzü hayatlarına geçiriyorlar. Dünyada matematik başarısı sıralamasına baktığımızda İsrail 7.sırada, biz 24.sırada yer alıyoruz. Çocuklarını yoğun bir tempo ile eğitiyor aynı zamanda Filistin düşmanlığını aşıyorlar. Çalışan bu çocuklar gelecekte dünya ekonomisini ellerinde tutanlar olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz tohumumuzu dahi onlardan alıyoruz. Onlar güçlerini dinlerinden alıyor, dinleri uğruna mücadele ediyorlar.



Sude Sevilay Köse



"Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" İstanbul'da

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Kudüs Platformu tarafından hazırlanan "Zamanın Kudüs'ü Kudüs'ün Zamanı" adlı dramatik sahne gösterisi seyirciyle buluştu.

200 kişinin görev aldığı Sultan 2. Abdülhamid Han dönemiyle başlayıp aynı dö-

nemle sona eren gösteride, Kudüs'ün manevi kimliğini yaşatmış Hz. Ömer, Selahaddin Eyyubi ve Yavuz Sultan Selim dönemlerinden kesitler sunuldu. Ayrıca birçok davetlinin katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen bu programda birçok değerli isim de konuşma yaptı.



Sözler Köşkü Hürriyet İmam Hatip Ortaokulunda İlk Kible İle İlgili Konuştu

Sözler Köşkü, Youtube ile Dünya'da 1.000.000 abonesiyle en büyük İslami kanallardan biridir. Gençleri ve çocukları seven ekip, Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile buluştu ve onlara verdikleri öğütler ile öğrencileri etkiledi. Kudüs hakkında da Sözler Köşkü ders çıkarılması gereken birkaç noktaya vurgu

yaptı: "Kudüs işgal altında olduğu için Ülkemizde eylemler, mitingler düzenlendi. Ama sorum şu ki; bu mitinglere katılan çoğu kardeşlerim beş vakit namazını kılıyor mu? Belki Allah-u Te'âlâ, biz Müslümanlar beş vakit namazımızı kılıyoruz diye Kudüs'ü zalimlerin elinden alır. Önce kendimizi düzeltmeliyiz kardeşler." dedi.



"Şşt, sessiz olun! Müslümanlar uyuyor."



Emine ÖZNAM

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarını açıklamadan birkaç gün önce bir videoya rastlamıştım. Kudüs'ten ve Müslümanların durumundan bahseden video, işte bu cümleyle başlamıştı.

Peki neden? Acaba gecesini gündüzünü katarak çalışan Yahudilerin yanında Müslümanların tembelliğinden mi bahsediyordu, yoksa bu cümlede başka bir anlam mı vardı?

Bana başka bir anlam var gibi gelmişti. Mesela dünyanın bir ucunda ebedi uykuya dalan Müslümanlardan haberimizin olmamasından bahsediyor olabilirdi. Daldığımız gaflet uykusundan, kapıldığımız rüyalarından...

Hayatlarımıza bir bakalım. Mesela rahatça tükettiğimiz atıştırmalıklara verilen 'O İsrail malı!' tepkisini ve bizim kurduğumuz 'İsrail malı diye aç mı kalalım ya?', 'Bana ne?' cümlelerini hatırlayalım. Bizler, aldığımız ürünlere verdiğimiz paranın nereye gittiğini bilmiyoruz. İsrail'in bir Siyonizm devleti olduğunun, Filistin'i günden güne işgal edip orayı devlet bellediğinin, oradaki Müslümanların evlerine girip kazı çalışmaları yaptıklarının farkında değiliz. Ayet ve hadislerde geçen, peygamberimizin (s.a.v) Miraç'a yükseldiği, Müslümanların ilk kiblesi Kudüs'ü tanımıyoruz. Cahit Zarifoğlu bir sözünde "Önce yüreğimizeki Kudüs'ü işgal ettiler." diyor, "Biz savaş önceden kendimizde kaybettik." Onlar önce Müslümanları ayakta uyuttular. Şimdi biz rüyalara dalmışken orayı ele geçiriyorlar.

Başkan Trump'ın açıklamasını yapacağı günlerde birçok kişi tepki gösterdi. Olayın üzerinden bir süre geçti ve şu an Kudüs'ü kimse hatırlamıyor. Hâlbuki olaylar bitmedi, Kudüs hâlâ işgal altında. ABD, İsrail'in 70. kuruluş yıldönümü 14 Mayıs'ta büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak. Kudüs'le ilgili haberleri takip etmemiz, tepkimizi sürdürmemiz gerekmez miydi?

Onlar, inandıkları dava uğruna çok çalışıyor. Kudüs'te de insanlara eziyet ediyor, onları öldürüyorlar. Bizim de davamız İslam, ilk kiblemiz Kudüs için çalışmamız ve insanları zulümden kurtarmamız gerekiyor. Yapacak çok şey var! Önce ayet, hadis ve kitaplarla bilinçlenip çevremizdekilere bu bilinci yaymaktan başlayabiliriz. Böylece yüreğimizeki Kudüs'ü özgürlüğüne kavuştururuz. Sonra dualar eder, Kur'an okur; Kudüs'e manevi olarak destek çıkarız. Hepimiz bu bilince erersek, zaten sorunumuzun büyük kısmını çözmüş olur ve Kudüs'ü işgalden kurtarırız. 1,7 milyon Müslüman bir olursa, atlatılamayacak ne var ki?

RÖPORTAJ

Ortadoğu ile hemhal olan İlahiyatçı yazar Taha KILINÇ, Kudüs hakkındaki sorularımıza verdiği cevaplarla fikirlerini bizimle paylaştı.

Kudüs Müslümanlar açısından neden önemli?

Hiz. Peygamber ve ashabı, Mekke döneminin tamamında ve Medine döneminin ilk 16 ayında, namazlarda kıble olarak Beyt-i Makdis'e döndüler. O tarihte, Kudüs'te Beyt-i Makdis yani Mescid-i Aksâ mevcut değildi. Buna rağmen Allah, Müslümanları Hz. Süleyman'dan kalan bir hatırıya doğru döndürerek, adeta "Burası sizin, gözünüzü ve gönlünüzü buradan ayırmayın." mesajını verdi. 638'de Kudüs'ün İslâm hakiyetine girmesinden itibaren, tarih boyunca bütün Müslüman fatihler bu kutsal şehre büyük ihtimam göstermiş ve onu adeta "mukaddes bir emanet" olarak hassasiyetle korumuşlardır.

Kudüs'ün günümüz Müslümanları tarafından yeterince özümsemediğini (kavrandığını) düşünüyor musunuz? Yoksa Kudüs günümüz Müslümanları için yalnızca sembolik bir anlam mı taşıyor?

Kudüs'le ilgili bugün en büyük eksikliğimiz bilgi noktasında. Duygu ve his konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazken, aynı şeyi teorik altyapı ve bilgi için söylemek mümkün değil maalesef. Kudüs'ün kronolojisini ezbere ve ayrıntılı şekilde bilmeliyiz. Bu, başlangıç için olmazsa olmaz. Daha sonra bu önemli şehrin her bir noktasını, taşını-toprağını en yakınlarımızı tanıdığımız gibi tanıyacağız. Kudüs'le ilgili sorumluluklarımız, onu derinlemesine tanımaktan başlıyor. Sloganlar, hamasi söylemler, boyumuzu aşan konuşmalar, bilgi olmadan hiçbir kıymet taşıyor.

Özeleştiriyi yapacak olursak...Müslüman toplumun, Kudüs'te yaşanan şiddete dair tepkilerini doğru platforma taşıdığını ve doğru biçimde dile getirdiğini düşünüyor musunuz?

Bu sorunuza da bir önceki cevap çerçevesinde cevaplamam gerekiyor. Bir şeyi doğru biçimde tanımadan, onun hakkında doğru ve yerinde tavır almanız da mümkün değildir. Müslümanlar arasında Kudüs konusun-



daki bu insicamsızlığın ve dağınıklığın en büyük nedeni, meselenin teorik temellerinin zihinlerde eksik olmasıdır. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı, kiminle yapacağımızı bilemez bir halde, zaman ve imkân israf etmeye devam ediyoruz maalesef.

Kudüs meselesinde diğer Müslüman ülkeler ve Müslüman toplum da sınav veriyor. Diğer Müslüman ülkelerin Kudüs konusundaki performanslarını nasıl değerlendirirsiniz?

Toplumlar da kişilerden oluştuğundan, kişilerin dağınıklığı ve yüzeyselliği toplumları da etkiliyor. Maalesef birçok Müslüman ülkede Kudüs davası, politikacıların iç siyaset malzemesidir. Yukarıda sözünü ettiğim bilgisizliğe, bir de siyasetçilerin samimiyezsizliği eklendiğinde, meselenin ne kadar girift bir hal aldığı tahmin edilebilir. İslâm ülkeleri içinde bir tek Türkiye, Kudüs konusuna samimiyetle yaklaşıyor. Ancak problem o kadar büyük ki, tek bir ülkenin samimiyeti veya gayreti kesinlikle yeterli değil. Topyekûn bir seferberliğe ihtiyacımız var.

Kudüs, Hristiyan ve Yahudiler için de kutsal bir mekân. Barış ve huzur içinde yaşamak, farklı olana saygı göstermek günümüz dünyasında genel bir sorun. Birlikte yaşam kültürü için en doğru reçete sizce nedir?

En doğru reçeteyi, 638 yılında şehri Müslümanlar adına teslim almak için başkent Medine-i Münevvere'den bizzat kalkıp gelen Hz. Ömer göstermiştir. Şehrin dinî cemaatleri ve mezhepleri tam bir özgürlük içinde yaşarken, Müslümanlar "adil bir hakem" pozisyonunda bulunacaktır. Tarih boyunca Kudüs, sadece Müslümanların hakemliğinde huzur bulmuştur. Bu, bütün dinlerin teslim ettiği bir hakikattir. Hz. Ömer'in çağlar üstü adalet anlayışıyla, Kudüs'ü yeniden diriltmekten başka çare yoktur. İnsanlık da bir gün bu noktaya gelecektir; yeter ki Müslümanlar olarak bizler görevimizi eksiksiz yerine getirelim.

Kutsal ve muhteşem bir şehir Kudüs

Evde, komşuda, televizyonda belki binlerce kez duyduğum "Kudüs" kentini. Neden bunca insan bu şehirden bahsediyordu, neden Kudüs çok önemli ve efsunlu bir kenti? Araştırmak gerekiyordu. Kudüs'e dair bilgi edindikçe bu kente derin bir sevgi ve büyük bir hayranlık duyuyordum.



Zeynep İkbal KAPUSUZ

Tüm dünyanın göz bebeğiymiş Kudüs...Üç semavi dinin başkenti, Efendimiz'in miraca yükseldiği bir mukaddes şehir Kudüs. Öyle bir şehir düşünün ki o, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı kalbinde barındırıyor. O, birçok peygamberi ağırlamış ve birçok mucizeye ev sahipliği yapmış. Ancak tarih boyunca ordular bu muhteşem kente sahip olabilmek için büyük savaşlar, mücadeleler vermişler. Uzun süre Haçlıların elinde bulunan Kudüs nihayet 2 Ekim 1187 tarihinde Selahaddin Eyyubi tarafından teslim alınarak Müslüman yönetimine geçmiş. Adalet, hoşgörü de bu bölgenin en kuvvetli iklimi olmuş.

Bugüne bakıyorum şimdiye...Bugün Kudüs üzgün, Kudüs'ün kalbi buruk... Akbabalar yanaşıyor Kudüs'e, bölgede kan ve gözyaşı hâkim. Bu nedenledir ki kalbimiz hüzn. Bir bebek ağlaması, derin bir yokluk, sepezsiz yere dövülen ve tutuklanan genç, kapının önünde yavrusuna ağlayan biçare anneler ve talan edilen bir kent beliriyor zihnimde. Bu buruk şehirde çocuklar annesiz, babasız, aileler ise evlatsız kalmış. Ne acı! İnsanlar ölüyor tüm dünya buna seyirci kalıyor. İnanılır şey değil. Gerçekten kötü mü bu dünya? Hep kara bulutlar mı var dünya üstünde? Elbette öyle değil. Bir an, tüm dünyayı sevgisiyle kuşatacak büyüklükte merhamet ve şefkat timsali büyük amcalar, ağabeyler, teyzeler beliriveriyor gözümde. Gerçi böylesi bir genelleme hata olur. Memleketimin, yurdumun bu iyiliksever insanları, ne güzel insanlar; onlar bu zulme "Olmaz!" diyor, "Dünyanın masum yavrucakları hep gülmeli!" diyorlar. Aniden bir umut kaplıyor yüreğimi. Bazıları "iyilik bulaşıcıdır." diyor, rahatlıyorum. Bizler sevgi yeşertelim, umut yeşertelim, iyiler bu dünyayı değiştirecek, güzelleştirecek. Bu iyilik aksiyonuna belki Kudüs'ten başlayalım. Hepimiz kardeş olalım. Sevgimizle "sen, ben, biz hepimiz" umut verelim Kudüs'e ve tüm insanlığa...Umuda yer açmalı ve ona tutunmalıyız biz, işte o zaman başarırız. Elbette başarırız, umudu biz en güvenilirinden; Efendimiz'den (s.a.v.) öğrenmedik mi?

Muharrem Güneş Hürriyet Ailesiyle

Okulların eğitim öğretime ara verdiği Ocak ayında Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu "Karne Hediye Kudüs'e" adlı proje kapsamında Muharrem Güneş'in katılmış olduğu bir program düzenledi. Programda şiirler, drama ve 14 yıl Kudüs'te kalan gazilerden Muharrem Güneş'in yapmış olduğu sunum ile Kudüs gerçeğini anlamamıza ve tanımamıza yardımcı oldu. "Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu ailesi olarak Kudüslü kardeşlerimizi unutmadık ve unutmayacağız."



HÜRRIYET İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ MİRASIMIZ KUDÜS DERNEĞİNDE

Karne Hediyeğimiz Kudüs'e



Hürriyet İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen, Karne Hediyeğimiz Kudüs'e adlı proje kapsamında karne gününü içine alan hafta boyunca öğrenciler Kudüslü kardeşlerine destekte bulundu. Bu desteklerini öğrenciler ve öğretmenleri 14 Şubat 2018 tarihinde derneğe ziyarette bulunarak takdim etti.



Mirasımız Derneği Kudüs ve civarında bulunan Osmanlı dönemine ait cami, mescit, ev, imarethane, çeşme, çarşı ve daha birçok yapı ile birlikte ilk kiblemiz mübarek Mescid-i Aksa'nın bakım ve onarım çalışmaları yoksul Kudüslü Müslümanların desteklenmesi ve Türkiye'de Kudüs bilincinin artırılmasına yönelik projeleri hayata geçirmektedir.

Kudüs denince

Kudüs' denince akla gelen birkaç isim vardır; Hz. Ömer, Yavuz Sultan Selim, II. Abdülhamid, Selahaddin Eyyubi gibi. Ben, bu isimlerden Selahaddin Eyyubi'ye değişeceğim.



Emine ÖZNAM

Selahaddin Eyyubi, "Kudüs işgal altında iken ben nasıl gülebirim?" diye düşünmüş, gülmeyi kendine yasaklamıştı. Davasına işte böyle sadıktı. Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturmadan önce Müslümanların namazdan uzaklaştığını fark etmiş ve Haçlılara karşı cihadı sabah namazında da camiler dopdolu olduğunda başlatmıştı.

Biz, işte bu noktada, 'Bizler namaz ve diğer hususlarda ne kadar dikkatliyiz?' diye düşünmeliyiz. Selahaddin Eyyubi, 33 yıl boyunca sırf Kudüs işgal altında diye gülemezken, bizler nasıl Kudüs'ü unutuyoruz, hem de ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacakken? Bunun sebebi bizim Kudüs'ü bilmememiz, bu konuda bilinçlenmeliyiz fakat İslam'ı tanımazken Kudüs'ün İslam'daki yerini ne kadar anlayabiliriz?

Allah ile aramızdaki bağa önem vermeliyiz. Hayatımızın her alanında ne yapmamız gerektiğini belirten, O'nun sözleriyle dolu bir kitabımız var; Kuran-ı Kerim. Onu anlayarak okumalı ve hayata geçirmeliyiz. Peygamber efendimizin (s.a.v.) yolunu takip etmeli, sünnetlerini uygulamalıyız. Biz bunu yaptığımız, İslam'ı yaşadığımız zaman Kudüs meselesini anlar, İsrail'i tanırız. Biz Allah yolunda olduğumuz zaman gerçekten kuvvetleniriz. Dinimizin emrettiği gibi bir olur, küffara karşı geliriz. Selahaddin Eyyubi gibi Müslümanları İslam'ı yaşamaya davet edersek zulümleri durdurabilir; tarih yazabiliriz. Hepimiz bilmeliyiz ki İslam'dan ayrılmadığımız sürece başarıya ulaşabiliriz.

BİR KİTAP BİN BİLGİ

LİMON AĞACI

"Çocukluk anılarımız trajik bir biçimde kesişti. Eğer bu trajediyi ortak bir lütfâ dönüştürme yolunu bulamazsak, geçmişe takılmamız geleceği yok edecek. Sonra başka bir neslin mutlu çocukluğunu çalacağız ve kutsal olmayan bir neden için bunu kâbusa çevireceğiz. Senin ve Tanrı'nın yardımıyla çocuklarımızın bu kutsal toprakların güzelliği ve cömertliği içinde rahat olmaları için dua ediyorum."

Sandy Tolan'ın Limon Ağacı kitabından alınan bu alıntı aslında kitabın bizlere vermek istediği mesajı barındırmaktadır. Limon Ağacı bir roman değil; tarihi bir eser. Ve anlatılan olay hatta karakterler bile tamamen gerçektir.

Limon Ağacı'nın son sayfasına geldiğinizde tekrardan okuma isteği barındırabilecek dolu dolu bir kitaptır. Zarafet ve merhamet ile yazılmış olan bu kitap, bizlere, her şeyin pamuk ipliğine bağlı olduğunu lakin yine de her şeyin olabileceğini bize hatırlatmaktadır. Limon Ağacı, tarihin acımasızlığına inat olarak Ortadoğu'nun ve sizin kalbinizde yeşerebilecektir.

İçinde tarihi, siyaseti, acıyı, savaşı, iliklerinize kadar hissedebileceğiniz duyguları içeren bir kitap olmak ile beraber tarih ve siyaset kitaplarını sevenler için eşi benzeri bulunmayan bir kitaptır. Tarih ve siyaset sevenler için güzel bir tercihtir.



KUDÜS'ÜN GİZEMLİ TARİHİ

Kudüs'ün Gizemli Tarihi, isminden anlayacağımız üzere yine Kudüs'ü tanıtan bir eser. Anladığım kadarıyla Pelin Çift sorduğu sorularla konuları belirlemiş, Prof. Dr. Ömer Harman bu konular üzerinden bizlere Kudüs'ü anlatmış. Kudüs'ün Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar açısından önemine, onların inanışlarına yer verilen kitabın sayfalarına; Kudüs'ün geçmişteki ve günümüzdeki fotoğrafları, minyatürler, dinlerin kutsal kitaplarından alıntılar serpiştirilmiş. Ortaya, Kudüs hakkında hiçbir fikrimiz olmasa dahi onu tanımamıza yardımcı olacak, güzel bir eser çıkmış.

"Yahudiler, dünyanın neresinde olursa olsun ibadet ederken Kudüs'e yönelir. Kudüs, Yahudilerin kiblesidir." (sf.15)

"Eski Kudüs'ün Hıristiyan mahallesinde bulunan ve Doğu Hıristiyanlarınca Diriliş Kilisesi, Araplarca Kenisetü'l-Kiyame olarak adlandırılan kilise Hıristiyan inanışına göre İsa Mesih'in çarmıha gerildiği yer (Golgota),ölümünden sonra konulduğu kabir (Kutsal Kabir) ve diriliş yeridir. Hıristiyanlarca paylaşılmayan bir Hac mekânıdır." (sf. 119)



ARZIN KAPISI KUDÜS

Kudüs, bütün Müslümanların bilmesi, tanınması gereken bir şehir. Kudüs'ü tanımanın en iyi yollarından biri de Kudüs hakkında kitaplar okumak. Benim Kudüs'ü tanımak adına okuduğum ilk kitap, Talha Uğurluel'in kaleme aldığı Arzın Kapısı Kudüs idi. Talha Uğurluel, Mescid-i Aksa Avlusu ve Kubbetü-sahra Avlusu olmak üzere iki bölüme ayrılan kitabında, bizzat gezdiği Kudüs'ü tanıtıyor. Farklı dönemlerde farklı kimseler tarafından yaptırılmış eserleri, dört arkadaşının ve kendisinin çekmiş olduğu fotoğraflarla, eserlerin tarihçesiyle bizlere sunuyor. Zaman zaman Kudüs ile ilgili ayet ve hadislere, dinler açısından önemine yer verilen bu kitap, -benim fikrimce- Kudüs'ü daha yakından tanımanıza ve Kudüs'ün önemini biraz daha kavramanıza vesile olacaktır.

"Birçok insan, Mescid-i Aksa denildiğinde sadece bir yapıdan bahsedildiğini sanır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı Mescid-i Aksa alelade bir bina değil, Allahu Teala'nın kıymet verdiği bir toprak parçasıdır." (sf. 28)

"Peygamber Efendimizin (s.a.v) Mekke'den üzerinde geldiği bineği Burak'ı bağladığı duvar, biz Müslümanlar tarafından Burak Duvarı olarak adlandırılırken Yahudiler tarafından Ağlama Duvarı (West Wall) olarak adlandırılır. Yani bir taş düşünün Harem'e bakan tarafında Müslümanlar bu duvarı öpüyor, aynı duvarın dışarıya bakan yüzünü de Yahudiler öpüp önünde saatlerce ağlıyor." (sf.181)



BİL BAKALIM

Filistinliler sapanla mücadele etmeyi kimden öğrendiler?

Muallak Taşını kim eteğinde taşıdı?

Süleyman Tapınağı hangi tepededir?

Ahşap minberi kim yaptırmıştır?

Kudüs nerenin başkentidir?

Mescid-i Aksa'nın kubbesi nedir?

Peygamberimizin bineği Burak'ı bağladığı duvarın ismi nedir?

Kudüs'e gidip kitaplar yazan alim kimdir?

Selahaddin Eyyubi Kudüs ile birlikte kaç şehri fethetmiştir?

Selçuklular Kudüs'e kaç yıl hakim kalmıştır?

İsrail Devleti kaç yılında kuruldu?

Selahaddin Eyyubi ne zaman Kudüs'e girdi?

Hz. Musa, mezarının nerede olmasını istemiştir?

Yukarıda verilen bulmaca sorularının cevapları aşağıdaki harflerde gizlidir.

Abjeclfvşfdkvçlnvmjfdbcmjfbnckdaudnckcllgvghvbgjk-
fglfşghgsfasvövşigjkömerömbvcxdfghjklouytrsiontepesiaxsd-
cfkvrjrbjtyşbkrtsvhkehvrtjnuredinzenngijfklkflkvbhvjkgvkladrghn
yjölçsoçöknbhgfvfcilistinnjsjcklşfnjkbhfkubbetüssahrabds-
jkdldkdbdvbhdburakduvarısdghjklşipoiuytrewibnularabibbnm-
mölljgsxelliikiyirmibeşyilmmbdfhjklşğpoiuytrebindokuzyüzkırkseki
znbvcxzsdghjkoıuytremiraçandilimnbvcdfghpoiuy-
ertçömbmescidiaksazxcvbnmölkjhgfsrtyuıolbgvfcxsd-
fghjkhgfsdzsdghjkhgfsakjhgfdghjklkjhgfdghjhgfsas

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

Depremlerde zarar görmüş olan Mescid-i Aksa'yı, Abbasi Halifesi Ebu Cafer Mansur, yeniden inşa ettirdi.

Kudüs Fatih'i olarak şehre giren Halife Hz. Ömer, Mescid-i Ak-sa'nın etrafını temizletip; Rasulallah'ın ayak izinin bulunduğu o kut-sal taşı (Hacer-i Muallak) eteğinde taşıdı.

Selçuklu Devleti Kudüs'e 25 yıl hakim olmuştur.

Peygamberimiz (s.a.v), Miraç'a çıkarken Burak Duvarı'na, Burak isimli bineğini bağlamıştı.

Hz. Musa ve Hz. Harun Mekke'den çıkıp Kızıl-deniz'e gidince Allah Kudüs'e gitmelerini emretti. Hz. Musa mezarının Mescid-i Aksa yanında olabilmesi için niyazda bulunmuştu.

Selçukluların Kudüs'e hakim oldukları 25 yıl içerisinde, İmam Gazali burada vardı. Ebu Bekir İbni Arabi 5 yıl boyunca burada kaldı. Kitaplarını burada yazdı.

Selahaddin Eyyubi, Miraç Kandilinde Kudüs'ü tam anlamıyla fethetti.

"Mescidi Kibleteyn"
Hz. Muhammed'in ilk kiblemiz Mescid-i Aksa'dan yönünü Mescid-i Haram'a yönelttiği mescittir.

1946'DAN GÜNÜMÜZE FİLİSTİN



MAKDİS

Hürriyet İmam Hatip Ortaokulu
Bayrampaşa/İstanbul

Genel Yayın Yönetmeni: Emine Öznam

Tasarımcılar: İclal Aktürk, Sude Sevilay Köse

Köşe Yazarları: Emine Öznam,

Zeynep İkbal Kapusuz, Sude Sevilay Köse,

Yazı İşleri Sorumlusu: Zeynep İkbal Kapusuz

Fotoğrafçı: Nagihan Şevval Yıldız

Karikatürist: İclal Aktürk